



## *NIEUWSBRIEF november 2024*

Beste mensen,

Het is al weer bijna een jaar geleden dat er een nieuwsbrief van onze stichting verscheen. Het is dus hoogste tijd om jullie te informeren over de ontwikkelingen in Kenia – Loita.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het inmiddels weer regende in december. In de periode daarna heeft het heel erg hard en veel geregend in een groot deel van Kenia. Dat leidde in een aantal gebieden tot een ramp met aardverschuivingen, een dambreuk en zelfs een aantal dodelijke slachtoffers.

Ook in Loita en in Entesekera was er erg veel regen. Dat maakte dat er niet ingezaaid of ingeplant kon worden. Gelukkig is het in het tweede kwartaal weer droog geworden en kwam die mogelijkheid van inzaaien er weer. Een mogelijke periode van voedseltekort is hiermee afgewend. We hebben het inzaaien van de chama van Jonas kunnen ondersteunen dankzij twee daarvoor ontvangen giften.



Na jaren van voorbereiding is dit jaar het jaar waarin in de Loita Hills en dus ook in en rond Entesekera het land wordt verdeeld en in eigendom gegeven. De verdeling gebeurt onder andere op basis van een formule die vooral gebaseerd is op het aantal kinderen van 16 jaar en ouder.

Tot nu toe was het zogenaamde eigenaarschap gebaseerd op uit de familie 'geerfde rechten'. Er was echter geen sprake van eigendom in juridische / economische zin. Het was daarvoor geen economisch goed dat verhandeld kon worden. Dat verandert met deze toekenning en registratie van eigenaarschap drastisch. Voor sommige families betekent dit dat zij op een andere locatie een nieuw bestaan moeten opbouwen. Dat is ook het geval voor Bernard en Charity. Zij moeten een nieuw huis bouwen, een paar honderd meter van hun huidige huis. Wij zullen dit volgen en jullie daarover informeren.

Van 26 juni – 10 juli zijn Joost van den Kerkhof, de penningmeester van onze stichting, en ik naar Kenia afgereisd om Entesekera te bezoeken. Het was fijn om daar weer te zijn en onze vrienden te ontmoeten. Het was leuk en bijzonder dat Joost daar nu bij was. Joost heeft een reisverslag gemaakt dat hieronder is geplaatst.

***Reis naar Kenia, 26 juni t/m 10 juli 2024***

*Machteld Radstake, Wicher Wildeboer en ik vormen alweer heel wat jaren het bestuur van Maji Maendeleo. Wicher had al een aantal keer aan mij gevraagd of ik niet eens mee wilde naar Kenia en dit jaar had ik de tijd en het geld om met hem mee te gaan.*

*We kwamen 's avonds aan in een onrustig Nairobi. De voorafgaande dagen waren er demonstraties geweest, georganiseerd door de studenten, tegen de forse BTW verhogingen. Kenia heeft grote schulden bij het IMF en er moet afbetaald worden. Gelukkig lag ons hotel ver buiten het centrum van de stad maar waren er onderweg wel de nodige versperringen/controleposten te zien. De volgende morgen bij het ontbijt ontmoette ik Jonas, onze contactpersoon voor Maji, die ons kwam ophalen. Het klikte eigenlijk meteen met Jonas, die gelukkig ook over de nodige humor beschikte. We reden die dag naar Narok, een grote provincieplaats om daar te overnachten en inkopen te doen voor ons verblijf bij Jonas en zijn vrouw Elizabeth in Entesekera. De rit ging grotendeels over een geasfalteerde rijksweg die echter op de meest onverwachte plekken voorzien was van verkeersdrempels. In Narok dronken we 's middags wat in de tuin van een koffietentje toen er plots geschreeuw en schoten klonken. De rolluiken gingen naar beneden en het personeel zei ons in de ommuurde tuin te blijven zitten. Jonas gaf aan traangas te ruiken en zo zaten we ineens midden tussen de stenen gooierende demonstranten en de met traangas schietende politie. Toen het na een tijdje weer rustig was haalde Jonas de auto, wij doken erin en reden snel naar ons hotel, dat ook weer iets buiten het centrum lag.*

*De volgende morgen waren de winkels weer open en zagen we ook een geplunderde winkel. Met een auto vol met levensmiddelen en andere noodzakelijke inkopen gingen we op weg naar Entesekera, de plaats waar we het grootste deel van de reis zouden verblijven. Het was een tocht van zo'n 90 kilometer over onverharde wegen die ook nog eens ernstig te lijden hadden gehad van de overvloedige regenval tijdens de voorafgaande maanden. We deden er zo'n 4 uur over en ik had het gevoel alsof mijn nieren onder mijn schedel waren terechtgekomen. De natuur werd tijdens de reis toch steeds fraaier en vergoedde veel.*



*Aangekomen werden we begroet door Elizabeth en de kinderen en namen we de intrek in onze kamertjes. Zeer luxe voor daar: stromend water, elektriciteit en een w.c. Het huis van hen staat in de nabijheid van een politiepost en een klein ziekenhuis zodat zij als een van de weinigen in het dorp kunnen mee profiteren van de electriciteit die daar is aangelegd. In vrijwel alle "huizen" in het dorp ontbreekt dat. Elizabeth heeft alle dagen voor ons gekookt met de spullen die wij hadden ingekocht. Zelf bleef zij vaak achter in de keuken om met de kinderen te eten en regelmatig kwam er een bevriende hongerige student en de tuinman langs om een hapje mee eten.*

*Ik heb erg genoten van het verblijf bij hen. We wandelden naar het dorp, bezochten het plaatselijke ziekenhuisje en de lokale markt. Wij waren vaak de enige "witte mannen" in een verder in velerlei opzichten gekleurde gemeenschap. Wicher werd door velen herkend en begroet omdat hij er al vaak geweest is. Wat mij opviel is dat dit altijd heel hartelijk was en er nooit om geld of goederen werd gevraagd.*



## NIEUWSBRIEF november 2024 (3)

*We bezochten ook de Secondary School waar we een gesprek hadden met studenten die door de Stichting, en dus jullie, gesponsord worden. Ze waren erg verlegen maar uiteindelijk kwamen ze wel los en vertelden ze ons wat hun “dromen” waren voor de toekomst. In ieder geval verder studeren en dan advocaat, dokter enz. worden.*



*Zowel in het voortgezet – als in het primair onderwijs blijven veel kinderen intern omdat de afstand naar hun woonplaats te groot, te kostbaar en te tijdrovend is omdat er geen of nauwelijks openbaar vervoer is. Ik vroeg aan Elizabeth hoe dat nou voor haar is als zij haar 10 jarige dochter drie maanden niet ziet gedurende zo'n semester. Zij vond het maar een vreemde vraag want zo was het ook geweest toen zij jong was. Ze wist niet beter.*



*Later die week bezochten we ook de Primary School waar Elizabeth als leerkracht werkt. Tijdens ons bezoek was er een sportdag bezig met honderden kinderen van drie scholen. Wij bezochten haar klaslokaal waar dagelijks in een ruimte van 15x7,5 m zo'n 90 kinderen les krijgen. Er is zitplaats voor zo'n 45 kinderen, de rest zit op de lemen vloer.*

*In het nabijgelegen Empurputia wonen Charity en Bernard. In dit dorp is de stichting Maji Maendeleo ooit begonnen nadat Wicher hier met zijn gezin Bernard had leren kennen. Hij was de chauffeur en gids van zijn safarireis.*

*Hier is het begonnen met het bouwen van een huis en met de aanschaf van een reuze grote regenton om het regenwater in op te vangen zodat er een voorraad aan water was. Ook hier mochten we weer mee eten, eten dat door een grote groep vrouwen in een aparte hut werd gekookt. Bernard werkt nog steeds als chauffeur en gids tijdens safari trips in Masai Mara, het dichtstbijzijnde wildpark. Hier zijn wij met hem ook nog drie dagen geweest. Veel mensen zijn druk in deze streek met de op handen zijnde ruilverkaveling. Afhankelijk van o.a. het aantal kinderen krijg je een stuk grond toegewezen wat dan officieel geregistreerd wordt. Dat kan betekenen dat je je huidige grond en huis behoudt maar het kan ook betekenen dat je elders een stuk grond krijgt toegewezen en daar je bestaan inclusief je huis opnieuw moet opbouwen. Dat je nu landbouwgrond hebt waar je mais op verbouwt maar dat je toekomstige land alleen geschikt is voor veeteelt. Erg ingewikkeld en ingrijpend allemaal! Ondanks dit alles viel mij op hoe veerkrachtig de mensen zijn en gewoon weer doorgaan met doorgaan. De laatste twee dagen brachten we door in Nairobi. Een schrille tegenstelling met de rustige omgeving waar wij uit kwamen. Nairobi een wereldstad met 6,5 miljoen inwoners, met een skyline die zo nu en dan aan Rotterdam doet denken maar ook met een van de grootste sloppenwijken ter wereld; een stad vol contrasten. Zo kwam er een einde aan een interessante, avontuurlijke en mooie reis. Veel dank aan Wicher, die zich als een volwaardige reisleader heeft gedragen en met wie ook erg gezellig was om mee samen te reizen door dit fascinerende land.*



*Joost van den Kerkhof*



## NIEUWSBRIEF november 2024 (4)



In dit jaar 2024 heeft de stichting in totaal 13 studenten op de secondary school gesteund met het betalen van hun schoolgeld (incl. kost inwoning).

Van deze 13 studenten rondt één student de secondary af dit jaar. Er blijven dan 12 studenten over die wij graag ook in 2025 zouden willen blijven helpen. Echter de financiële situatie van de stichting is niet rooskleurig. Zo als het er nu naar uitziet, kunnen we slechts voor de helft van deze studenten het schoolgeld (incl. kost en inwoning op school) voor 2025 financieren. We hopen nog op een aantal giften zodat dit aantal nog kan groeien.

### *Wilt u ons daarbij helpen?*

Eén jaar schoolgeld (incl. kost en inwoning bij de school) bedraagt **€ 265,=**. Dat betekent dat elke gift direct helpt bij het voortzetten van de support van deze leerlingen en hen in staat stelt onderwijs te blijven volgen!

We sluiten deze nieuwsbrief af met

***jullie allen gezonde, gezellige en gezegende kerstdagen toe te wensen, een mooie jaarwisseling en een gelukkig en voorspoedig 2025***

***Jullie support is en blijft heel belangrijk. Dank jullie wel!***

Namens het bestuur,  
Wicher Wildeboer  
Voorzitter

Stichting Maji Maendeleo Afrika  
Belgischezoom 1  
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel

**NL59 INGB 0003095780**  
**t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika**  
**Nieuwerkerk a/d IJssel**

Uw reacties s.v.p. naar [info@mmafrika.com](mailto:info@mmafrika.com)

### **ANBI**

De Stichting Maji Maendeleo Afrika is door de overheid erkend als een **Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)**. Dat betekent dat giften voor de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.

Indien u niet langer berichten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika wenst te ontvangen, laat ons dat weten door een mail te sturen naar [info@mmafrika.com](mailto:info@mmafrika.com) m.v.v. "Stop toezenden info"

